

Confitemini Domino

Con-fi-te-mi-ni Do-mi-no, quo-ni-am bo-nus

Con-fi-te-mi-ni Do-mi-no, al-le-lu-ia.

Bless the Lord

Bless the Lord my soul, and bless his ho-ly name;
Prijs de Heer mijn ziel, en prijs zijn heil'ge naam;

Bless the Lord my soul, he res-cues me from death.
Prijs de Heer mijn ziel, Hij redt mij van de dood.