

Herders hij is geboren.

bew; P. Van Hoof

Herders, hij is ge-bo-ren in't mid-den van de nacht,

en

die zo-lang van te vo-ren de we-reld heeft ver-wacht.

"Vrolijk, o her-derkens", zongen ons d'engelkens, zongen met blijde stem:

"Haast u naar Beth-le-hem!"

W 1.12.82