

Glädjens blomster.

Svensk folkvisa.
BLOEM VAN VREUGDE

Moderato.

Arr. Hugo Alfvén.

Sopran.
Alt.
Tenor.
Bas.

Gläd - jens blom - ster i jor - dens mull. ack, visst
Len-tebloemen in jenge grond, ach, zo

ald - rig gro! — Kär - lek själv ju för -

snel vergaan ! Lieflijk wel, maar hoe

sät - lig är för ditt hjar - tas ro. —

breekbaar ook is je kort be-staan.

Men där o - van, för hopp och tro.

Geef ons le-ven weer hoop en trouw,

blom - atra de e - vigt fris - ka.

bloemen, zo fris en jeugd-ig.

Hör du ej hur an - dar ljuvt om dem till hjär - tat

Hoor je niet hoe ook dit hart verlangt naar eeuwige

vis - ka? Hör du ej hur an - dar

vreugde? Hoor je niet hoe ook dit

ljuvt om dem till hjär - tat vis - ka?

hart verlangt naar eeuwige vreugde?