

# 76. In stille nacht

bij Lucas 22:39-46

Melodie: uit Keulen

1. In stil-le nacht houdt Hij de wacht waar al-le an - d'ren sla - pen.

De o - gen zwaar, de har - ten moe, heb - ben wij Hem ver - la - ten.

2. Waarom blijft niet het laatste lied  
in onze harten hangen?  
De lofzang klonk, maar is verstomd.  
De dood houdt ons omvangen.
3. Een beker vol van vreugdewijn  
heeft Hij met ons gedronken.  
Een bitt're kelk vol eenzaamheid  
hebben wij Hem geschonken.
4. In stille nacht heeft Hij volbracht  
de doortocht voor ons leven.  
De nieuwe morgen van Gods trouw  
heeft Hij aan ons gegeven.
5. Tot aan het einde van de tijd  
zal ik zijn wachtwoord horen:  
Waakt dan en bidt! Zo blijft Hij mij,  
en ik Hem toebehoren.

Tekst: Friedrich von Spee  
Nederlandse tekst: Sytze de Vries  
vrije bewerking