

Gedenken wij de mensen

'O Hoofd vol bloed en wonden'

zetting: Karel De Wolf

1. Ge - den - ken wij de men - sen nu hier dan daar al - tijd,
 2. Ook ik heb Jou ver - ra - den, in le - ven dag aan dag,
 3. Ge - den - ken wij met na - me de mens uit Na - za - reth,
 4. Ze heb - ben hem be - gra - ven in stil - te, woor - de - loos,

ver - los - sers en be - vrij - ders uit mens - on - waar - dig - heid
 ont - kend, ge - vlucht, ver - zwe - gen, uit angst voor hoon - ge - lach.
 die om zijn stel - ling na - me ter zij - de werd ge - zet
 ge - bracht tot in de ha - ven, de grond waar - voor Hij koos:

die steeds op - nieuw ver - ra - den, ver - ban - nen, weg - ge - hoond,
 Ik roep Jou om ge - na - de, O Je - zus, zie mij aan.
 en door een vriend ver - ra - de, de, Hij te ver wou gaan:
 te mid - den van de za - den, die wach - ten diep en stijl

de we reld wil - len dra - gen en die - nen on - ge - kroond.
 Wees Jij om mij be - wo - gen bij 't kraai - en van de haan.
 de min - sten tot ge - na - de, de arm - sten op doen staan.
 op kiem - kracht en op da - den, op God die le - ven wil.