

Gaandeweg ons aller kruis

1. De avond voor zijn dood

1

Knapensolist

Als voor een gro- te reis ge- reed, bracht hij zijn vrien- den ron- dom brood en wijn, het  
oud ge- ken- de lief- des- maal, in het cen- a- kel, ver- bor- gen, bij- een.

Orgel

Knapenkoor: sopraan

Het bo- ze plan was reeds ge- smeed. Ge- bro- ken brood, ver- go- ten wijn, dit is mijn le- ven mor- gen,

Gemengdkoor+orgel

Je- sus om Uw lij- den groot, om Uw le- ven en Uw dood,  
Je- sus om Uw lij- den groot, om Uw le- ven en Uw dood,

Nu voor U, ge- ge- ven ge- ge- ven.

die vol- bren- gen 't recht van God, Ky- ri- e e- lei- son.  
die vol- bren- gen 't recht van God, Ky- ri- e e- lei- son.

## Alle heren

Eet en drink, gij zijt, of- schoon niet al- len, rein; wil

## Orgel

de- len in mijn strijd en pijn, in de vreug- de en de ze- gen.

## Knapensolist

Een leer- ling leunt zijn zij- de aan en deint op al- le woor- den mee, mee

met de stroom van lief- de. Een an- der staat op, keert hem de rug. De nacht valt vlug.

## Orgel