

EEN LIEDJE ZONDER EIND

Tekst en muziek: Carl Van Eyndhoven

1 Wij lo - pen door een straat - je zon - der eind!

2

3 Waar ach - ter me - nig raam een licht - je schijnt.

4

Daar zingt men op - ge - wekt en vrô van "la fa re fa si sol do!" Dit lied - je duurt een eeu - wig - heid: je raakt het nooit meer kwijt. Wij

BAS-OSTINATO (ad lib.)

1. Deze canon kan samen gezongen worden met de canon "Perpetuum mobile" (M.J. blaadje nr. 259).
2. "Mooie liedjes" begint dan aan de eerste hoge do van de eerste volledige maat van "Een liedje zonder eind".
3. Andere mogelijkheid: "Mooie liedjes" onmiddellijk aansluiten na "nooit meer kwijt."
4. Bij de aansluiting van "Wij lopen..." achter "Al zegt men..." gaat het aldus:

al zegt men: wij lo - pen...

PERPETUUM MOBILE

1 "Mooi - e lied - jes du - ren niet lang, aan al - les komt een ein - de", toch be -

2

3 staat er wel één on - ein - dig lied, dat stopt in eeu - wig - heid niet. Al zegt men:

4