

ODE AAN DE VREUGDE

Tekst : Leven is door God gegeven

L. Van Beethoven

1. Le- ven is door God ge- ge- ven tijd om een goed mens te zijn
 2. Le- ven is voor niet ge- ge- ven maar niet voor je- zelf al-leen
 3. Le- ven moet je lang-zaam le- ren soms tot scha en schan- de heen

ruim- te om aan- een te we-ven lief en leed, ge- luk en pijn
 want je moet naar vre- de stre-ven en ge- luk voor ie- der- een
 je tot mens en God be- ke- ren kwetsbaar zijn als ie- der- een

woor- den spre- ken die be- vrij- den dienstbaar zijn en lief- de doen troos-
 waar- den bo- ven din- gen ach- ten stil- te dur- ven bin- nen- gaan mild-
 han- den vou- wen knie- en bui- gen voor de Heer die met je gaat mens

- ter zijn voor hen die lij- den recht met hart en han- den doen.
 - heid, dee- moed, trouw be- trachten voor de zwak- ken o- pen- staan.
 van hoop zijn en ge- tui- gen dat de lief- de nooit ver- gaat.