

44. Een nieuw bruiloftslied

t. H. Oosterhuis / m. Poolse volksmelodie

Na koor en speeltuig zingen allen :

1. Uit vuur en ij-zer, zuur en zout,
 zo wijd als licht, zo eeu-wen-oud.
 uit al-les wordt een mens ge-bouwd
 en steeds op-nieuw ge-bo-ren.
 Om ij-zer in vuur te zijn,
 om zout en zoet en zuur te zijn,
 om mens voor een mens te zijn *Fine*
 wordt al-le-man ge-bo-ren.

Allen: Om water voor de zee te zijn,
 om anderman een woord te zijn,
 om niemand weet hoe groot en klein,
 (-gezocht, gekend, verloren-)
 om avond en morgenland,
 om hier te zijn en overkant,
 om hand in een andre hand,
 om niet te zijn verloren.

Allen: Om oud en wijd als licht te zijn,
 om lippen, water, dorst te zijn,
 om alles en om niets te zijn,
 gaat iemand tot een ander.

Naar verte die niemand weet,
 door vuur dat mensen samensmeedt,
 om leven in lief en leed
 gaan mensen tot elkander.

Paastijd, Hemelvaart

45. Al heeft Hij ons verlaten

t. J. W. Schulte Nordholt / m. Teschner († 1635)

1. Al heeft Hij ons ver-laten,
 Hij laat ons nooit al-leen.
 Wat wij van Hem be-za-ten,
 is al-tijd om ons heen,
 als zon-licht om de bloe-men,
 een moe-der om haar kind :
 te-veel om op te noe-men
 zijn wij door Hem be-mind.

2. Al is Hij opgenomen,
 houdt in herinnering
 dat Hij terug zal komen,
 zoals Hij van ons ging.
 Wij leven van vrouwen
 dat wij zijn majesteit
 van oog tot oog aanschouwen
 zullen in eeuwigheid.

Hnd 1, 11