

Voor klei-ne men-sen is Hij be-reik-baar,
 Hij geeft hoop aan rech-te-lo-zen,
 hun bloed is kost-baar in zijn o-gen,
 Hij koopt hen vrij uit het sla-ven-huis.

* De eerste partij houdt slotnoot aan totdat tweede partij klaar is.



1. Hij zal op-ko-men voor de mis-deel-den,
 Hij zal de mach-ten die ons dwin-gen
 bre-ken en bin-den, Hij zal le-ven,
 on-ver-gan-ke-lijk, als de zon. Refrein

- 2) Zoals de dauw die de aarde drenkt,
 zo zal Hij komen en in die dagen
 zullen trouw en waarachtigheid bloeien,
 zal er vrede in overvloed zijn.
 (geen refrein)
- 3) Dan dragen de bergen schoven van vrede
 en de heuvels een oogst van gerechtigheid,
 een vloed van koren, golvende velden,
 een stad rijst op uit een zee van groen.
- 4) Zijn naam is tot in eeuwigheid,
 zolang de zon staat aan de hemel.
 Zijn naam gaat rond over de aarde,
 een woord van vrede, van mens tot mens.