

# Vanwaar zijt Gij

Er is een roos ontsprongen

melodie en zetting : M. Praetorius

tekst : H. Oosterhuis

1. Van- waarzjt Gij ge- ko- men, wij wis- ten niets van U. In  
 2. Gij zijt ons door- ge- ge- ven een naam, een oud ver- haal, uw  
 3. Gij zijt in ons ver- lo- ren wij dur- ven U niet aan, uw

on- ze stout- ste dro- men was God nooit hier en nu. Een nieu- we God zijt  
 woor- den uit- ge- schre- ven in ied'- re men- sen- taal. Ons ei- gen le- vens-  
 stem in on- ze o- ren, uw komst in ons be- staan. Een mens van vlees en

Gij, die on- der ons wil wo- nen zo ver weg, zo dicht- bij.  
 lot met uw ge- luk ver- we- ven, zo zijt Gij on- ze God.  
 bloed, een kind voor ons ge- bo- ren, een naam die ster- ven moet.