

Zolang er mensen zijn op aarde.

Cl. Goudimel 1857

T: H. Oosterhuis.



Zo -lang er men-sen zijn op aar -de ,zo-lang de aar -de
 Zo -lang de men-sen woor-den spre-ken,zo-lang wij voor el-
 Daar-om moet al -les U aan-bid -den,uw lief-de heeft het

vruch-ten geeft ,zo-lang zijt Gij ons al -ler Va -der,
 kaar be -staan ,zo-lang zult Gij ons niet ont-bre-ken,
 voort-ge -bracht,Va-der Gij -zelf zijt in ons mid-den,

wij dan -ken U voor al wat leeft.
 wij dan -ken U in Je-sus' naam.
 O Heer wij zijn van uw ge -slacht.

