

tel uw herinneringen

Tekst: Filip van de Wouwer

Mel. en bew.: R. Schroyens



1. De bloemen verwel-ken, het licht gaat dood, en hoort gij de ster- ren



8 1. De bloemen verwel-ken, het licht gaat dood, en hoort gij de ster- ren



1. De bloemen verwel-ken, het licht gaat dood, en hoort gij de ster- ren

2. Het le-ven, de lief-de, wat wijn en brood en dui-zen-de klei- ne

3. Ach,diepis denachten de dood is groot. Het le-venslaat sinal-le



zin - gen: Hoe diep is de nachten hoe diep de dood, laat glij-den, laat



8 zin - gen: Hoe diep is de nachten hoe diep de dood, laat glij-den, laat



zin - gen: Hoe diep is de nachten hoe diep de dood, laat glij-den, laat
din - gen, zij wor - den be - gra- ven in ou - ze dood, ge- bor- gen, ge-

krin - gen, die del- nen van mor- gen tot a - vond - rood, maar wij- der, veel



glij-den uw moe-de boot. En tel uw her - in - ne - rin - gen.



8 glij-den uw moe-de boot. En tel uw her - in - ne - rin - gen.



glij-den uw moe-de boot. En tel uw her - in - ne - rin - gen.
bor- gen als in een schoot. En hoort gij ze daar niet zin - gen?
wij- der golft on - ze dood met dul - zend her - in - ne - rin - gen.

Eenstemmige versie: ALOETTE 19