

Voor klei-ne men-sen is Hij be-reik-baar,  
 Hij geeft hoop aan rech-te-lo-zen,  
 hun bloed is kost-baar in zijn o-gen,  
 Hij koopt hen vrij uit het sla-ven-huis.

\* De eerste partij houdt slotnoot aan totdat tweede partij klaar is.



1. Hij zal op-ko-men voor de mis-deel-den,  
 Hij zal de mach-ten die ons dwin-gen  
 bre-ken en bin-den, Hij zal le-ven,  
 on-ver-gan-ke-lijk, als de zon. Refrein

- 2) Zoals de dauw die de aarde drenkt,  
 zo zal Hij komen en in die dagen  
 zullen trouw en waarachtigheid bloeien,  
 zal er vrede in overvloed zijn.  
 (geen refrein)
- 3) Dan dragen de bergen schoven van vrede  
 en de heuvels een oogst van gerechtigheid,  
 een vloed van koren, golvende velden,  
 een stad rijst op uit een zee van groen.
- 4) Zijn naam is tot in eeuwigheid,  
 zolang de zon staat aan de hemel.  
 Zijn naam gaat rond over de aarde,  
 een woord van vrede, van mens tot mens.